

De verovering van de wereld.



De hele cultuur is hier vergeven van de
gezelligheid, opgefokte vrolijkheid. Waar kan het
verdriet, de woede en de wanhoop naar toe?



state of mind
inkt, krijt, collage op
papier, 46 x 37 cm,
2000

boeket acryl op doek, 130 x 130 cm, 2005



in my backyard inkt, potlood en
tape op papier, 30 x 30 cm, 2008



Er is een fase in het schilderen dat ik denk in kleuren.



Vanuit de wirwar van al eerder gedane handelingen beginnen.



schetsboek Dyarbakir 1991

call the artist gesneden tekst
en textiel, acryl en inkt op
doek, 50 x 50 cm, 2016

